

[verse 1]

Ik heb jou per ongeluk gebeld
Zeg maar een broekzak gesprek
Hij ging keer op keer over
En toen hoorde ik jou stem...

Dat komt binnen, zo heftig
Mijn lijf begint te schokken
En ik huil, ik huil
ik kan niet meer stoppen

[chorus]

Zoveel tranen
zoveel verdriet
Weggestopt
En nu komt het eruit
Mijn slapen kloppen
Jou stem, helder en lief
Ik huil want de dood
is een gluiperige dief
Het snot blijft lopen
Ik wil jou bij mij
Ik mis je lieve schat
Ik mis jou.....

[vers 2]

Wat hadden we het goed
En denk ik aan het lachen
Voel ik mij wat beter
Herpak ik mij , ben ik weer bij

Maar, dat is maar voor even
Daarna, kom jij weer terug
In mijn gevoel in mijn gedachten
Alles gaat razend vlug

Ik hoef nooit meer te wachten
Jij bent altijd bij mij
Ook al ben ik je kwijt
Jij bent altijd bij mij

[chorus]

Zoveel tranen
zoveel verdriet
Weggestopt
En nu komt het eruit
Mijn slapen kloppen
Jou stem, helder en lief
Ik huil want de dood
is een gluiperige dief
Het snot blijft lopen
Ik wil jou bij mij
Ik mis je lieve schat
Ik mis jou.....

[verse 3]

Ga ik naar buiten
schud ik met mijn kop
Want ik wil niet breken

Zet een masker op

Als ik boodschappen doe
Ik wil gewoon kunnen bestellen
Zonder tranen en snot
Jij mag even niet bij mij zijn

Ik praat en ik dans
en ik eet met jou
Ik weet ik lijk wel gek
Maar ik kan moeilijk
zonder jou

[chorus]

Zoveel tranen
zoveel verdriet
Weggestopt
En nu komt het eruit
Mijn slapen kloppen
Jou stem, helder en lief
Ik huil want de dood
is een gluiperige dief
Het snot blijft lopen
Ik wil jou bij mij
Ik mis je lieve schat
Ik mis jou.....

[verse 4]

Soms heb ik even rust,
dan ben ik uitgeput
maar de laatste tijd
Komt er een ekster bij

Hij wipt over de drempel
zo de keuken in
een beetje brutaal maar
Die ekster maakt mij blij,

komt hij naar binnen
fleur ik daarvan op
leg wat eten op de grond
Hij heef zo een mooie kop

Ik kan genieten, van die vogel
Ik kan genieten, ik kan genieten

[outro]

Zoveel tranen
zoveel verdriet

Zoveel tranen
zoveel verdriet

Ik noem hem Ekkie
En praat tegen hem
Hij maakt mij blij
elke dag komt Ekkie
even bij mij.