

133. Bij de kikkersloot.

Zij kijkt mij aan
verbaast maar lief,
kijkt zij naar mij
Ik zit aan de kant
van een kikker sloot
En voel mij best wel blij

Het is genieten bij die sloot
Zo op het platte land
De rijkdom die je ziet is groots
Altijd iets aan de hand

Een reiger die verschalkt zijn vangst
Hij doet gewoon zijn ding
Pulletjes achter moeder aan
Een vrouw groet mij, zij zingt

**Ik zit aan de kant
van een kikker sloot
kijk naar het water
met de zon op mijn rug
Ik drink wat koffie
en ik pak mijn brood
in mijn ééntje, zo tevreden
bij de kikker sloot**

Er komt een koe vlak voor mij staan
Ik zeg goedendag Bhoeoehoeoe
Zij kijkt mij aan verbaast maar lief
En groet wonderwel Bhoeoehoeoe

Jonge eendjes om mij heen
Ik geef ze wart van mijn brood
Moeder eend, trots als een pauw
Maar in het gras zit een kat miauw

**Ik zit aan de kant
van een kikker sloot
kijk naar het water
met de zon op mijn rug
Ik drink wat koffie
en ik pak mijn brood
in mijn ééntje, zo tevreden
bij de kikker sloot**

**Ik zit aan de kant
van een kikker sloot
kijk naar het water
met de zon op mijn rug
Ik drink wat koffie
en ik pak mijn brood
in mijn ééntje, zo tevreden
bij de kikker sloot**

**Ik zit aan de kant
van een kikker sloot
kijk naar het water
met de zon op mijn rug
Ik drink wat koffie
en ik pak mijn brood
in mijn ééntje, zo tevreden
bij de kikker sloot**

**Ik drink wat koffie
en ik pak mijn brood
in mijn ééntje, zo tevreden**
De vrouw groet mij, en kijkt mij aan
verbaast maar lief,
de zon op mijn rug
de zon op mijn rug
de zon op mijn rug